

### Silverbrillan till Batikskjortan 10 mars 2013

Vaknade sent tyvärr. Chr och jag lyssnade på datorn men då var det annan dj tror jag. Hoppas att den blir spelad. Spark i baken sa jag till Ninni, hon skickade meja till mig Varit ute på tuben och nu gillar jag det, det är kul att kolla videor och framför allt Ninnis, såg gigget från i somras, Magpie, det var för bra.

Hon är gudomlig. Till och med Chr tror nu att hon kan bli känd och hon är svårflirtad som bekant.

Skickade till Ninni svar och sa som det var, hundra elva versioner och att vi nog borde pröva att spela in nytt.

Nu fattade jag vad du menade med alla mejan i rad och så vidare men det trasslar sig fortfarande.

Snart ska jag försöka fixa bättre lyssning för Ninni, i den mån den går att förbättra. det kliar alltid i gasarnerven, finns det en sladd orörd har jag misslyckats med mitt liv.

Adios amoroso. Din SILVERBRILLAN NÄRMAST HAVET

PS.

JAG VAKNADE I MIN ROMAN I MORSE. DET HÄR ÄR INTE SANT. KLOCKAN VISADE PÅ TIO ÖVER STORMHÅLET OCH DET VAR EN LABRADOR DÄR SOM HETTE SLOCUM OCH EN SNUBBE MED BATIKSKJORTA SOM KALLADES DANTE ALLEGRO, HAN VAR TRIST PSYKOLOG PÅ STYRMANSGATAN, EN TIDIG DAG STRAX INNAN LUNCH, ALLDELES VID SKOLAVSLUTNINGEN, DU VET DET DOFTAR AV FYLLA, ASFALT, AVGASER OCH KORVMOJ, ALLT UNDER SAMMA KLARA, BLÅ HIMMEL, I SAMMA TYSTA HAMNAR I MÖRKRET, I STILLHETEN.

Har du märkt vad stora bokstäverna har blivit eller är det bara i min skärm?

Snälla svara om det är så, eller si.

DS

### Batikskjortan till Silverbrillan 15 mars

Bokstäver. Med STORA bokstäver meddelar jag att Rida storm spelades i radion, att Ninni var strålande och sa bådars våra namn, att hon blivit erbjuden att vara bisittare till PJ ibland och att solen skiner. Annars är det ganska skakigt med humöret. Lite för mycket både här och i fjärran. Men... en spegelblank yta är alltid mer händelsefattig än ett upprört hav, inte sant min bästa bästevän?

Kul att du fått igång mejlandet. Älskar dina mejl, eller snarare vår nya möjlighet att kommunicera. Det här mejlet kommer från hans marmeladsmörgås som jag - med hopknipta ballar som gav mig den där sköna sköra riktigt femininina rösten - så vackert läste in.

Ooooo om Jonas Gardell sett mig då. Då hade han inte tagit Mark.

Tänk vad ord är lustiga. Min intention var ett kort litet mejl då jag ju skriver detta på min telefon = jobbigt, men nu blev det ju lite längre. Ord... I love them.

Betänk det kinesiska ordspråket: om en tant gnäller gnäller också tusen andra tanter. Eller var det om hundar....

Må väl vännen önskar han med den före detta örnblicken som nu reducerats till en normalseende 52-åring. Ps. Kolla in hemsidan. Den är publicerad nu. I love you, dude.

### Silverbrillan till Batikskjortan 15 mars

Stolt i anden, trög i röven, skön som siden sjunger jag som trumpetsvanen, jag simmar som en anka, jag paddlar som en åra, men klarar jag inte att simma som ankan och paddla som åran då väntar helvetet på flodbottnens grav, då har änglarna funnit min vilja för svag.

Så kan det vara ibland, har just skickats ut på Karons flotte och ska besöka min kompis i Hades, du vet han som hänger och dinglar i galgen, kramgoda björnens ande, alltså.

Kul med hemsidan den ska jag givetvis besöka.

Älskar dig också kompis.

Älskar mig själv också, där blev det fel i ordbehandlaren och jag måste konsultera en spåkärning om det hela.

Nu en rapport från Alice i underlandet.

”Radio Vox

säljer sig på gatan

i staden

i hemmen,

överallt där människor bor.

Vi är nihilister

och propagandans aristokrater.

Vi tror på allt och intet.

Sanningen är död.

Leve människan.”

Sedan hörs negerröst sägande:

”Radio Vox

För bra

för brutalt.”

Sen Pelles Kalle anka röst deklamerade:

"Och nu blir det reklam.

Leve det röda organet,

leve FNL,

Palme och Gejjer,

Nixons lakejer.

Chilespex

och Che Guevara.

Tryggare kan ingen vara

än Stalins Barnaskara.

Barn av produktionens börda

Låt oss höja våra röster,

låt oss i den röda fanans namn

Lemlästa och mörda

utan att bli störda

tills så ett år

Organet står

Av egen kraft och styrka.

Leve det röda organet.

Leve det röda organet.

Leve det röda organet.

(Nervöst, tonfall.)

Ska jag sluta nu?"

Nu ska jag gå och kollar nya hemsidan. Farväl bäste vän. Din bundsförvant sedan 1931, eller hur det nu var, får se men nu har jag hamnat fel. Denna enhet slutar sända CL CL Tyskar utanför bunkern.

## Batikskjortan till Silverbrillan 15 mars

*Att röven är trög drabbar sällan en bög* (gammalt ordspråk från den samiska skapelseberättelsen "Och så vaknade Björg").

Idag har jag skickat ut ett meddelande till alla "vännerna" på Facebook om nya hemsidan. Hoppas på en rungande respons men sådant är nog för mycket att önska. Informationsfloden har ju som bekant tagit ofantliga proportioner där 99.9999999% av vattendropparna egentligen borde ha dunstat bort i Saharaöknens brännande sol men tyvärr har Inteintenätet inte någon kvalitets-sil utan släpper genom båd' ditt o datt, bara de befängda, cefängda och defängda ordkombinationerna INTE innehåller några av USAs militär förbjudna ord. Det är en konstig tid vi lever i.

Käre vän. Vi ses på måndag men månne jag höra av dig innan dess? Något underligt har hänt min telefon. Jag kan inte ringa vissa nummer typ min mammas och ditt och några till. Är det kineserna tror du, som har smugit in i oskyldiga svenskars hem om natten och placerat försåtliga små chippidippis i våra telefoner???

Det tror jag.

Högligen Bånge BaggeBatik.