

Silverbrillan till Batikskjortan 16 mars 2013-10-28

RADIOVIKING OCH MUSIK, hoppas det går bra med Ninni och radion. Tråkigt med bristande respons på hemsidan, som jag förstår av ditt mejla. Det blev enda frukten av all vår möda.

Dock låter vi belackarna glädjas ensamma åt kritiken eller snarare bristen på responsen och kritiken. Det är inte bra att styras av andras åsikter när man har så kort tid kvar av aktivt musikutövande som ju du och jag faktiskt har.

Låt oss därför sluta leden tätare och gå vidare med högburet huvud.

Jag lovade min mamma några dagar innan jag fick reda på att hon var död, att aldrig tappa mitt självförtroende och det löftet tänker jag fortsätta hålla. Även om det är hemskt att vara missförstådd konstnär, tvivlar jag inte.

Lämna därför tomheten bakom och blicka fram.

Jag tror på dig. Jag tror att du har skapat den häftigaste hemsidan någonsin i vår gemensamma dröm om konst på nätet.

Jag tror på mig själv.

Jag tror att vi en dag är i miljoners bröst och att det även fortsättningsvis kommer ge tröst i vår tunga vandring.

Vi har inget att förlora men allt att vinna.

Ge aldrig en fiende rätt.

Den som vill dig illa är en hund med loppor och betänk hur illa Strindberg behandlades av dåtidens kulturetablissemang som gav Heidenstam nobelpriset och inte Strindberg. Men vem segrade? August segrade. Han är idag en levande dramatiker spelad över hela världen medan ordbögen Heidenstam är museal och sakta kommer glida bort som en tom ordnasare.

Vet att inga kan förutsäga vad som är bra, sämre än de som kallas vänner. Vänner är en spypåse på posten.

Gör som jag älskade kamrat. Spotta på dom!

Låt kadaver ligga vid kadaver

Till föda åt myror och mask.

Jag är en stolt man och ni andra är svin.

Tänk på hur otroligt bra din första roman du skrev blev, dina dikter, alla tusentals kompositioner och framför allt:

Tro på din ande. Det gör ingen annan åt dig. Därför ge inte upp nu och bli miljonär på badrum.

Rättelse, bli gärna miljonär på badrum men ge inte upp konsten.

Jag skickar dig vänskapens utsträckta hand. Jag söver din oro med milda doftande underverk. Jag vaggar din oro till vila. Jag krossar dina fiender och ger dig insikten om spåren i sanden, du ser dom ej men de finns.

Med kärlek till dig från Per Berggrén.

Batikskjortan till Silverbrillan 17 mars

Hej vännen o tack för de fantastiska tröstande orden. De stärker mig så ofantligt. Du är en verklig vän. Nu HAR vi fått bra beröm för hemsidan (inte många men de fåtaliga är positiva). Och det känns jävligt bra att den är publicerad. Grejen är att det är svårt att få ut det. Hela internetvärlden är så jävla komplex. Vår grej är att vi sysslar med konst. Vi får göra det bästa vi kan för att sprida det, ta hjälp av andra, blogga, spela in film.

Allt känns ändå ganska bra. Imorgon måndag så samlar vi ihop oss och tänker framåt. Vi lyssnar på *Better than that* och avgör om vi ska vila den o gå vidare med nästa låt.

Jag har Laterna Magica som ljudbok nu, uppläst av Reine Brynolfsson. Magisk, sååå bra. Har just kommit till stycket där han reciterar Bach när han finner sin fru och sina två barn döda. "Bara jag inte förlorar glädjen". Och detta gäller i så hög grad för oss. Det viktigaste är glädjen. Från och med nu ska vi finna den i allt vi gör. Ninni är lycklig, o lycklig med det vi gör. Vi borde vara lyckliga och inte pressa ner oss i det svarta skithålet som heter Dåligt Självförtroende. Vi har gåvan. Låt oss, som du ganska nyligen sa till mig, låt oss få glädjen tillbaka. Jag älskar att skapa med dig. Det vi gör glädjer mig.

Väl mött imorgon.

Batikskjortan

Silverbrillan till Batikskjortan 17 mars

Kul att du hittade trösten. Nu har vi ju redan träffats men jag har sovit och humöret är på topp. Bara jag får sova ännu en natt löser sig alltid mitt usla humör och jag går vidare. Det var en förunderlig dag igår, förmodligen en av de häftigaste. Ja du vet, du vare ju med.

Jag sitter nu i studion och väntar på dig, Ninni och Didde, hoppas allt vad tygen håller.

Från en vän som lite sent svarar dig men dito min broder. Du är min bästa vän och kommer alltid förbli det.

Från Silverbrillan med toner och solsken och sång, pling plång.

Batikskjortan till Silverbrillan 18 mars

Just hemkommen från studion. Vill inte somna riktigt än. Var så fantastiskt att se filmerna. Stepfather snurrar i skallen som vill den äta sig fast för evigt. Med allt vi gör och allt som händer runt oss så måste något stort komma.

Hoppas du fått sova käre vän.

Snark från Basunen

Silverbrillan till Batikskjortan 19 mars

Studion för Eder.

Hej min vän. Jag tycker det var så jävla bra det ni gjorde med en enda tagning att det här måste ge avtryck. Även den andra låten är en superhit. Hur bär sig tösen åt!?

Leta gärna efter inspelningsguraprogram, så moderna som möjligt, och skicka demon så att jag kan kolla. Vi måste ha ett modernt groove-program, det får kosta vad det vill. Vad som helst som kan ge oss det där extra som vi måste ha för att det ska låta riktigt bra.

Med vänliga trumpetanden, din vän tänt i berget. Nu kör vi!!!

Silverbrillan till Batikskjortan 20 mars.

Emottagit vänligt meja från den gemensamme vännen och party det blir det den sjunde.

Vet du vad gör just nu? Jo jag tränar trummor till den digra rocklistan och jag börjar bli smått duktig.

Beatles för övrigt önskar Herr Silverbrillan och *may the force be with you*, men vad nu, vad kan vara? Jag har kommit sett och segrat och till marken slagen är min fiendes arme.

Var finns du ungdom?

Jag är konung över jord
och under jord.

Mitt är riket från soluppgång till solnedgång.

Kanske folken inte älskar mig, so fucking what! blott att deras fjäsk är kärlek.

Vin slavar

bringa fram ett kallt och mustigt vin slavar.

Nyslaktat ska köttet vara
kryddat av min fiendes förintade arme!

Dessa arma satar

blodade i solen

med liggaser där själen förut tagit plats.

Låt kadaver ligga vid kadaver

till föda åt myror och mask.

Jag spottar på dem.

Med charmerande artiga minnen sänder jag dig min potta med urin och annat... nej nu vart det än mer fel.

CL CL Ryssar utanför bunkern. Denna station slutar sända.

Batikskjortan till Silverbrillan 21 mars.

Mycket glad att den sjunde blir och att den infaller precis mellan den sjätte och den åttonde ety den annars vore missplacerad eller malplacerad eller kanske oplacerad. Månne tillplacerad eller utplacerad eller helt enkelt flyttad lite åt sidan så där, bara lite grann så att den stackaren inte känner sig helt utanför utan att därför känna sig delaktig. O NEJ, de udda och de lite annorlunda (jag talar fortfarande om den sjunde om min herre undrar) ska naturligtvis KÄNNA sig delaktiga utan att för den skull VARA delaktiga. Det är något jag lärde mig på Lärarhögskolan. "Håll pekpinnen så högt att de små barnen inte ser den" var en av

våra riktlinjer. En annan var "Desto mindre, desto dummare". Ganska självklart egentligen, idag i vår upplysta tid. Ännu en devis som anammades flitigt på LärarÖverHögsSätet: "Det du inte kan lära dina elever är ofta väldigt viktigt". Något deprimerande men det är säkert en av anledningarna till att lärarkåren är så splittrad idag.

Allt för nu.

Bågens lampa.

Batikskjortan till Silverbrillan 24 mars.

Hej käre vän och tack för gratulationerna.

Glada nyheter; nu är hemsidan publicerad på engelska och våra engelska fan är informerade.

Kolla in den, jag är skitstolt.

Pga. teknikaliteter var jag tvungen att lägga alla engelska länkar allra högst upp på sidhuvudet till höger. Inte optimalt men det finns ingen annan lösning utan att skapa ett helt annat konto.

Ha en underbar helg.